

WZC DE LINDE OP ZOEK

Vrijwilligerswerk is niet nieuw. Het is van alle tijden en je ziet het op verschillende domeinen en manieren. Het gaat over kleine dingen, die toch een wezenlijke invloed hebben op je leven. Het gaat over hoop en liefde, over vriendschap en solidariteit, over kleur geven aan jouw leven en aan dat van anderen. Vrijwilliger zijn, is aandacht hebben voor dingen en waarden die niet met geld te koop zijn.

Ons huis ontvangt zijn vrijwilligers altijd en overal met open armen. Er is echt voor ieder wat wils. Iedere rol is even belangrijk: jouw hulp is voor velen in ons woonzorgcentrum een enorme opkikker en motivatie.

Je kan helpen :

- In de cafetaria
- Bij een wandeling
- Ondersteuning bij grote activiteiten
- Begeleiden van bewoners tijdens de maaltijd
- Rolwagenvervoer
- Ondersteuning pastorale activiteiten :uitstap Lourdes, vieringen ,...
- Gesprekje bij de ouderen op een eenzaam moment

Wat bieden wij jouw aan?

- Je bent verzekerd
- Je ontvangt een driemaandelijks tijdschrift "Vitamine C"
- Je komt terecht in een enthousiast team
- Je kan genieten van verschillende activiteiten die we samen met de groep vrijwilligers beleven
- Je bepaalt zelf je engagement in overleg de met de verantwoordelijke van de vrijwilligers (occasioneel eens meehelpen kan dus ook)
- 1 maal per jaar organiseren wij een bijscholing
- Bij vragen of bedenkingen staat de verantwoordelijke steeds voor u klaar

Wij hopen enkele nieuwe enthousiastelingen te mogen ontmoeten in onze voorziening.

Vrijwilligers maken het verschil !

Meer weten ?

Verantwoordelijke vrijwilligers : Vermeire Femke
Dienst Wonen en Leven
Wzc De Linde vzw
Schoolstraat 33B
9950 Lievegem
093773151
wonenenleven@wzc-delinde.be

